

Big Brother is your brother

Het wordt weer drukker op straat. In deze tijd van Corona-crisis heb je natuurlijk toch mensen die lekker heel liberaal de wet voor zichzelf invullen. En daarmee ook voor hun burens.

“Als ik nu naar het bos of de winkelstraat ga, ... ik heb al zo lang binnen gezeten. Ik ben het een beetje zat. Nu kan het wel. Het gaat toch goed met de cijfers?”

Allemaal mooie gedachten voor jezelf en dan hopen dat je burens niet precies hetzelfde denken en handelen als jij. Dus file naar het bos, park en strand en lange rijen voor de winkel in het centrum. Wat als binnenkort de maatregelen van versoepelen weer een opleving van het aantal besmettingen met zich meebrengt? De bezetting van IC-bedden weer oploopt?

Mijn partner vroeg of dan de maatregelen weer “terug naar af” zullen gaan.

Ik zat daarover na te denken. De overheid is nodig, sturen en begrenzen is nodig.

Maar een intelligente exit vraagt natuurlijk om mee te denken. Open-source, so to speak. Dus, vooruit.

Als ik vroeger (voor de Corona-crisis) op pad wilde met mijn gezin, dan keek ik 's ochtends op ANWB-verkeer. Je kan dan zien hoe druk het op bepaalde wegen is. Ik zei dan soms, even een uurtje wachten en dan gaan we. Dat levert namelijk rustig doorrijden op naar de plek van bestemming en je bent dan maar een ruim kwartier later (je staat dan namelijk niet tandenkarsend of op je stuur trommelend ruim een half uur in de file). Tel uit je winst, helemaal in stressreductie wat betreft kinderen op de achterbank.

Ik kan voor me zien dat je zo in de nabije toekomst ook op de website van een stad kan bekijken hoe druk het momenteel is in het winkelcentrum. De gemeente of een ander “agentschap” heeft daar al ik weet niet hoeveel camerasystemen tot de beschikking en er kan tegenwoordig ook gemeten worden hoeveel mobieltjes een bepaald punt passeren. Niet dat je dan het centrum afsluit als het “vol” is, we leven per slot van rekening ook niet in de USSR of Palestijnenkampen. Maar je zou dan wel van tevoren thuis kunnen “kijken”. De techniek is er allang.

Wie zit er achter de knoppen? Tsjja, dat is voer voor discussie. De gemeente samenwerkend met de winkeliersvereniging en horecaondernemers reguleren zo de drukte. Er kan natuurlijk met de 1,5-meter-economie-normen uitgerekend worden hoeveel mensen er tegelijk in het winkelcentrum kunnen rondlopen. Een paar “verkeersregelaars” of “stadsreceptionisten” erbij voor de werkgelegenheid. Groep 1 was op tijd met “reserveren” en de site sluit na een bepaald aantal bezoekers die zich van tevoren opgegeven hadden. Dan kom je op de lijst van groep 2, etcetera.

Groep 1 in de ochtend in het winkelcentrum krijgt na bijvoorbeeld twee uur een bericht op de mobiel dat het nu tijd is voor groep 2. Afrekenen en weer terug naar huis aub. Wie niet gehoorzaamt krijgt op de mobiele telefoon een herinnering, een waarschuwing, een aanmaning of uiteindelijk een aankondiging van een boete.

Groep 2 die braaf ingelogd had 's ochtends, krijgt een bericht dat er van huis vertrokken kan worden.

Het wordt een interessante discussie als het gaat om het verplicht stellen van “locatie-gegevens” aanzetten op je mobiel. Maar ik probeer hier dus creatief mee te denken in de intelligente exit-strategie. Als we dat nou met z'n allen doen, vallen er vast wel een paar mooie ideeën uit te destilleren die prima gerealiseerd kunnen worden. En er zijn ook altijd mensen die goed zijn in het ontwijken van beren op het pad.

Betrek vervolgens mensen in het stemmen op goede ideeën en “presto”... de intelligente-1,5-meter-samenleving..... Wordt vervolgd....