

Wetboek van Beloningsrecht – een idee

Ik zag laatst op TV weer eens voorbij komen dat mensen die in de zorg of in andere vitale beroepen werken extra waardering zouden moeten krijgen. Een applaus (al dan niet via je webcam) is natuurlijk een mooi gebaar en heeft menigeen een hart onder de riem gestoken. Weliswaar een gratis gebaar, misschien klaptten sommige bestuurders met één hand want de andere bleef wel op de knip. De vakbonden sprongen er ook weer bovenop, en terecht in mijn ogen. Een heel goed moment om weer eens te wijzen op hoe onmisbaar en belangrijk bepaalde banen zijn in onze prestatie maatschappij. En dat na het overleven van menige bezuinigingsronde of snijdende effecten van de zogeheten marktwerking er wel weer stevig aan de onderhandelingstafel ingezet mag gaan worden op salarisverhogingen. Voor de mensen die vaak vrij onopvallend in de schaduw werken achter de 'snelle jongens' die zich graag als Tarzan op de borst slaan en hun achterzak met mooie bonussen laten vullen. Rutte benoemt graag de schoonmakers als voorbeeld. Ik wijs natuurlijk graag naar de mensen in Zorg en Welzijn. Ja, ook wij.

Enfin, ik kreeg dus een idee hoe e.e.a. mogelijk vast te leggen valt. Zodat we het zicht op de inzet en waardering niet weer laten vervliegen als we het allemaal maar weer 'gewoon' gaan vinden. Dat er houvast blijft op positieve waardering. Er zijn in deze tijden van Corona-crisis ook hele mooie initiatieven van de grond gekomen door mensen met 't hart op de goede plek. Ik hoop dat dit blijft.

Ik heb me er altijd over verbaasd dat er wel een Wetboek van Strafrecht is, maar niet een tegenhanger. Namelijk een Wetboek van Beloningsrecht. Straf en Beloning in evenwicht lijkt mij een mooi streven. Als over het beschadigen van (vooral rijke) mensen hun bezittingen zo hoog opgegeven wordt en dat de straffen daarvoor soms hoger zijn dan wanneer je iemand ernstig pest of zelfs mishandelt verbaast mij ook nog immer. De heiligverklaring van het 'bezit' (van materiële goederen) noemt de Franse econoom Piketty het.

Maar wat als iemand nou het tegenovergestelde doet, een goede daad verricht... of een hartverwarmend en belangeloos burgerinitiatief ten gunste van andere mensen van de grond krijgt? Dan kan die persoon een eervolle vermelding of soms zelfs een lintje krijgen. Lekker goedkoop zeg ik. "Liever geeft u me dat centen!" zei mijn oude Surinaamse tante altijd.

Dus in navolging van mijn gedachtenlijn hierover zou ik voor willen stellen dat er het nodige vastgelegd kan worden in zo een Wetboek van Beloningsrecht. Gewoon de nodige euro's tegenover een bepaalde daad. Hoe barmhartiger, hoe groter de waardering. Waardering die deels uit eervolle vermelding bestaat en deels die zeer gewaardeerde euro's. Sponsors kunnen bijvoorbeeld cadeaubonnen in een daartoe op te richten fonds deponeren. Bill Gates, eat your heart out!! Ik voorzie ook weer nieuwe werkgelegenheid voor o.a. net afgestudeerde studenten recht en een nieuw politiekorps gericht op positiviteit. Zo een wetboek is er natuurlijk niet zomaar even. En oplettende burgers kunnen zelf mensen 'aangeven'. Net zoals bij "meldt misdaad anoniem" zou je "meldt goede daad met naam en toenaam" in het leven kunnen roepen.

Heb jij ook nog een goed idee hierover? Doe mee en we gaan voor postbus 51 😊
... wordt vervolgd ...