

Back to Regular Bu\$ine\$\$

Rabiate protesten tegen dat Zwarte Piet in de ban bij de VN is gedaan. Bezweringsachtige rituelen bij de Republikeinse Conventie, de Apocalyps door toedoen van Biden & Co voorspellend. Toenemend aantal Corona-besmettingen onder jongeren. Landen die achter elkaar weer op oranje schieten. Over schieten gesproken,... Weer een 'black' iemand neergeschoten in de USA door de politie. Zeven kogels in de rug, met drie kinderen van de man op de achterbank van de auto toekijkend. Ik keek vroeger graag naar Amerikaanse westerns waarin het heldengedachtengoed alom werd verspreid dat het laagste wat je kon doen iemand in de rug schieten was... laat staan zeven keer en laat helemaal staan onder ogen van de drie kinderen van het betreffende slachtoffer. Een anoniem pamflet in mijn brievenbus dat de vorige oorlog is begonnen met een noodwet en dat De Jonge er nu ook eentje door wil drukken waardoor hij wel eens de nieuwe Hitler zou kunnen worden. Dit papiertje lag binnen vijf minuten in mijn vuurkorf.

Lekker ontspannen kwam ik weer terug aan het werk na een verrassend leuke vakantie in eigen land. Weg was het ontspannen gevoel met zoveel ellende op mijn zintuigen gebombardeerd. Ik had net met mijn vrouw Angela afgesproken dat ik veel minder op nos.nl zou klikken en het journaal af en toe maar eens over zou slaan. Maar die enkele porties vielen mij gelijk nogal zwaar op de maag. De informatie is in mijn ogen zo vaak politiek ingekleurd dat ik er zeer regelmatig bozig van word. Zit ik als een oude gek tegen mijn TV te blaffen, slaat toch nergens op? Helemaal niet zo goed voor mijn geestelijke gezondheid en het zet totaal geen concrete zoden aan de dijk in onze turbulente wereld. Dus waarom zou ik nog langer mijzelf kastijden met eenzijdige en zeer beperkte informatie waar ik vervolgens niets of zo goed als niets mee kan doen? Uit die troep!

Wat maakt mij nu wel vrolijk? Ik word opa! Met leven en welzijn zeggen we dan in de Surinaamse familie. Mijn lieve dochter is zwanger van haar erg leuke man. Ja, de ideale schoonzoon lijkt wel degelijk te bestaan, net zo goed als dat ik geweldig blij ben met mijn schoonmoeder 😊!

We hadden een gender-reveal-party (weer die Amerikanen op mijn trommelvlies). We waren in twee teams gesplitst, team blauw en team roze. Helemaal niet correct in deze LHBT-LIVES-MATTER tijd! Maar een baby in de buik is toch echt een van de twee zou je denken, maar enfin. De bakker van de taart had vooraf een gesloten envelop van de echoscopist gekregen en pas bij het aansnijden werd de kleur van binnenuit onthuld. Hilarisch hoor! Was weer een reden voor een leuk familiefeestje (toen mocht het nog wel met meer dan zes mensen). Dus, we duimen voor een voorspoedig verloop. In het Surinaams zeg je dan: "We 'kraken' ervoor!"

De scholen zijn weer begonnen en hopelijk is het vaccin in aantocht en niet de tweede golf in het najaar.

Dus,..... wordt vervolgd...

