

Hij die naar de splinter in andermans oog wijst,....

Stel nou dat de zeewaterspiegel over niet al te lange tijd zo hoog komt dat Nederland toch wel onderloopt. Ondanks alle strijd het toch uiteindelijk verloren van de zee. Een vreselijke gedachte. Een ramp van jewelste. Nederlanders stappen massaal in hun bootjes en vluchten op zoek naar hoge en droge grond. Dat blijkt alleen in noordelijk Afrika te vinden. Stel.

Degenen die niet met hun bootjes op de woelige baren vergaan zijn, komen dan terecht in opvangkampen. Daar moeten we één voor één een interview ondergaan waarin we moeten verklaren waarom wij in het bootje zijn gestapt, met welk doel wij naar noordelijk Afrika afgereisd zijn en hoe we daar ons bestaan op denken te gaan bouwen. We worden amper geloofd en met argusogen bekeken. Alles wordt in twijfel getrokken en er wordt op dwingende toon om harde bewijzen gevraagd.

Ook krijgen we niet meteen te horen of we mogen blijven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de mensen die simpel willen overleven en zij die iets kunnen, vooral iets wat de hoge heren in die landen goed uitkomt om hun economie te helpen verbeteren. Bijvoorbeeld aardappels schillen, of spruitjes plukken. Lampen van Philips vervangen in kantoortuinen. Schoonmaken van mestputten. Of je gezinsleden ook door het hek mogen komen hangt natuurlijk erg af van hoe hard je bereid bent om te werken en te leren je aan te passen. Mensen die dat niet willen of kunnen die worden bijna allemaal teruggestuurd. Ja, je moet niet alleen hier komen omdat je bang bent voor een beetje natte voeten. En zodra er ergens een graspol boven het moeras uitgroeit, tja, dan loopt uw verblijf weer af. Dan is het namelijk weer veilig om terug te keren.

Natuurlijk moeten we ons ook inschrijven voor een inburgeringscursus, en daar ook voor betalen. Het Arabisch schrift leren, de taal leren verstaan en ook leren spreken, binnen twee jaar. Zonder sluier of djellaba op straat lopen is aanstootgevend en dan krijg je vast te maken met de aanhangers van de partij van Sre-d'liw. Die lopen te tieren dat die ongelovige honden terug naar de moerassen in het noorden van Europa moeten. Dat de wetten hierover strenger moeten worden om de toenemende dreiging van een overnemende invasie te stuiten.

Je krijgt als je geluk hebt een hutje toegewezen, ergens in het binnenland. Als je een beetje pech hebt tegen de rand van de woestijn aan. Ja, niet iedereen kan in de grote stad wonen. Dat zou een beetje een ophoop veroorzaken en gaan mensen zich wat onveilig in hun wijk voelen als er teveel van die blondharigen bij elkaar wonen. Dat levert maar overlast op. Patatlucht, loslopende honden die maar raak poepen, scheldende kinderen die van alles aanraken in de supermarkt en ga zo maar door.

Je kan ook te horen krijgen tijdens het interview dat we het er ook wel zelf naar gemaakt hebben. Met het ongebreidelde vervuilen van de aarde, de onstuitbare CO₂-uitstoot van al die dikke auto's, de plastic-soep in de oceanen. Als we jullie nou wat subsidie geven uit de oliedollars, dan willen we jullie wel helpen om jullie land zelf weer wat droger te krijgen. Afhankelijk van hoe goed dat gaat zullen we de toelatingsquota weer wat omhoog kunnen brengen voor de allerzieligsten. Hoe zielig wij iemand vinden wordt natuurlijk door onze imams en regeringsleiders bepaald op basis van millenia-oude geschriftskennis. Fijntjes wordt daaraan toegevoegd dat het schrift al gemaakt en bestudeerd werd toen wij nog in berenvellen tegen elkaar aan lagen te kleumen op de terpen.

Stel, dat de zeewaterspiegel echt zo ver komt te stijgen, kan je het je voorstellen?....
... wordt vervolgd...