

Nog maar een keer, het houd maar niet op,.... BLM!

Persconferentie na persconferentie zat ik aan de TV gekluisterd. Vol goede hoop en vaak tegen beter weten in wachtend op aankondigingen van betere tijden. 'Het houd maar niet op,' denk ik dan. Om de hele tijd over Corona, Corona, Corona te praten, daar wordt een mens niet bepaald vrolijk van. En die eeuwige discussies van amateurs over het vaccineren. Waar zijn de wetenschappers die mensentaal spreken? Ik wil niet luisteren naar 'wappies' en 'snappies'. Hoeveel oog hebben we werkelijk voor de mensen die wankelend op hun tandvlees doorwerken en voor die anderen die tandenknarsend langer dan een jaar op hun handen moeten blijven zitten. Wat een beproeving!

Maar gelukkig gingen de verkiezingen wel door. Heel apart om daar ook voor in de rij te moeten staan en dan handen ontsmetten voordat je het potlood mag hanteren. Ik heb heel idiote foto's gezien van wat mensen met die 'collector-items' uitspookten, maar daar wil ik hier niet bij stilstaan. Het gekrakeel in Den Haag was weer ouderwets voer voor politicologen, psychologen en wie weet ook wel voor de nodige pedagogen. Je stelt je een klasje voor met liegende en elkaar zwart makende kleuters, verheft dat tot de vijfde macht en je hebt reality-TV waar eerdergenoemde professionals hun vingers bij kunnen aflikken. Ik verveel me nog niet tijdens deze gekke tijden. Krijgen we de ongelooflijke come-back van 'de teflon-premier'? Hoe krijg je ook alweer een kameel door het oog van de naald? Kwestie van perspectief en de juiste afstand bewaren, geloof ik. Een nieuwe bestuurscultuur? Ik heb bijna in mijn broek geplast van het lachen. Wie gelooft dat dat nog deze eeuw voor elkaar komt, mag de hand opsteken... en dan bedoel ik niet de rechterarm schuin naar boven gestrekt. Want daar maak ik mij wel zorgen om. Wat sluimert er onder de veenlaag in de duistere gangen van mollen en ratten? Het monster wat nooit meer terug mocht keren! Door wie wordt het nu gevoed? Wie kijken er bagatelliserend de andere kant op? Wie luistert er nu werkelijk naar de 'have-nots' van onze samenleving, wie kijkt er echt naar ze om? Niet voor eigen politiek gewin, maar om werkelijk voor een gezondere samenleving te zorgen. De elkaar tegenwerkende krachten draaien nog om elkaar heen als in een spiraal.

Maar goed, ik heb gelukkig gekozen om geen donderpredikant te willen zijn, dus genoeg doem voor nu. Er is zoveel om je vrolijk over te maken en genoeg om blij mee te kunnen zijn. Ik heb met mijn 'oude -nieuw leven ingeblazen-' hobby nieuwe vrienden gemaakt via platforms die in het leven zijn geroepen om mensen van kleur te helpen onze samenleving inclusiever te krijgen. Misschien dat dit ook een eeuw gaat duren, of beter gezegd nóg een eeuw. Maar ik ben blij dat internet en online ontmoetingen ons helpen om elkaar makkelijker te vinden, de handen ineen te slaan en mooie dingen van de grond te krijgen. Ik ben geïnspireerd om hier mijn steentjes aan bij te dragen.

Maar gauw werd de pret toch weer even gedrukt. Weer een donkere jongeman neergeschoten door een witte weet-ik-veel uitgedost als agent. Met bodycam aan notabene, in dezelfde stad notabene! Ik word dan wel een beetje gek in mijn hoofd hoor. Wel heel kort nadat de rechtszaak was begonnen tegen de agent die George Floyd (RIP) van zijn levensadem beroofde. De rillingen liepen nog steeds door mijn lijf toen ik die beelden weer terugzag, ik kon me er bijna niet van losmaken. Maar ditmaal riep die agente heel hard: "Taser, taser!" en schoot daarna iemand dood. Wat voor kortsluiting is dat in dat hoofd? Je ziet en voelt het verschil niet in je hand? Waarom roep je het zo? Is dat voor de camera? Zodat je daarna kan zeggen dat je je vergist hebt? Ik heb bijna de neiging om een fake-newsbericht de wereld in te slingeren. Ik houd me maar in en kijk op mijn mobiel naar de laatste foto van mijn lieve kleinkind. Nog zo onschuldig en onbewust van wat er allemaal om haar heen in de wereld gebeurt. Wat erft zij straks? Wat voor wetgeving met het oog op gelijkheidsbeginsels? Wat voor milieu laten we voor haar over, ... deze eeuw?

Wordt vervolgd,.....

Blog 9 GS 15042021

ZOEKPLAATJE: ZOEK DE OVEREENKOMSTEN

