

Ter nagedachtenis aan 1 juli 2021, "Keti-Koti"

Dat Keti-Koti dit jaar historisch was, behoeft hier m.i. geen nadere toelichting. Ook de mooie woorden en hartverwarmende boodschappen en dergelijke ga ik hier niet nog een keer herkauwen.

Je kent me ondertussen wel een beetje, ik ga liever gelijk kort door de bocht... 😊

Ik heb de volgende dag met aantekeningenboekje en de afstandsbediening in de hand nog een keer naar de plechtigheden in het Oosterpark te Amsterdam rond 'Keti-Koti' van dit jaar zitten kijken. Ik was ervan overtuigd dat er heel goed opgelet moest worden over wat er precies wel gezegd was en wat er vrij onopvallend en subtiel weggelaten was. De afstandsbediening stelde mij in staat om op zo een moment snel even terug te kunnen "spoelen" en het desbetreffende moment te grazen te nemen. Er moeten me dus toch echt weer een paar dingen van het hart.

Hier een paar observaties die ik met jullie wil delen:

- De adviescommissie onder leiding van mevrouw Oudshoorn heeft het over Heling en Herstel. Mij viel op in de toespraak van (demissionair) minister Ollongren dat ze het niet over herstel heeft gehad. Althans ze bleef vakkundig weg bij dit onderwerp om er iets concreets over te zeggen. In mijn ogen tekenend, jammer. Ik kom hier later op terug.
- Dezelfde mevrouw wist te zeggen dat de overheid voorop moet lopen. Ik denk dan, hoezo? Waarvoor? In mijn ogen lopen juist vaak de verkeerde mensen voorop, of staan/zitten vooraan bij gelegenheden en demonstraties om te laten zien hoe goed ze het nu wel menen. Ik wil maar zeggen, laat nu eens anderen voorop lopen en gun hen/ons eens de schijnwerpers. Laat de overheid nu maar vaker de bescheiden rol van luisteraar en meewerkend voorwerp op zich nemen. En ook nadat ze zich op de borst kan lopen slaan over hoe goed er inspraak is 'gegeven'. Volg de adviezen dan op?! Ik daag u uit!
- Om de dimensie van Halsema haar woorden eens in een ander perspectief te zetten. Als je je voorstelt hoe gevoelig de Nederlander in het algemeen over de Duitse bezetting in de Tweede Wereldoorlog is geweest. De bezetting die zo'n vijf jaar heeft geduurd. Weet je nog hoe fel en hardnekkig er grappen werden gemaakt over bijvoorbeeld Duitsers en hun kuilen op de Hollandse stranden? Of over de gejatte fietsen? Nou, de slavernij duurde twee-en-een-half eeuw. Dus is het zo gek om te zeggen dat die gevoeligheid vijftig keer zo groot, diep en heftig is vergeleken met? Niet om de ellende van destijds hier kleiner te maken dan het was, maar om vanuit een ander perspectief te 'helpen' begrijpen hoe groot en diep de ellende van de slavernij en de bijbehorende ellende ervaren wordt. Onvoltooid tegenwoordige tijd!
- Jeangu zong weer prachtig, ditmaal ook over "Gold". Ja ja, ik heb het al een keer eerder over 'ons goud' gehad. Waar kwam al dat goud ook alweer vandaan? Dat zat niet hier in de veengrond. Dus als we het over Herstel gaan hebben, dan wordt er echt niet alleen moreel/spiritueel herstel bedoeld. Herstelbetalingen is het juiste woord. En kom je aan bepaalde Hollandse mensen hun centen, dan heb je pas echt de poppetjes aan het dansen. Dat goud komt niet gauw ter sprake, dat ligt zorgvuldig en streng bewaakt ergens goed verstopt. Dus hier roep ik, 'Put your money where your mouth is', zoals de Amerikanen zeggen om te polsen of iemand iets echt meent. Mijn ogen doen pijn als ik sommige hoogwaardigheidsbekleders zie met blinkende gouden sieraden. Het zijn dan net scalpen voor mij.
- Vaak worden de inheemsen van de Amerika's vergeten als het gaat over de Trans-Atlantische slavernij. Die werden eerst 'opgebruikt'. Je ziet gelukkig wel een vertegenwoordiging bij de herdenking in mooie klederdracht, maar aandacht geven is wat anders. Ook dat mag van mij echt wel anders. 'Inclusiever', om ook maar eens dat mooie moderne woord te gebruiken.
- Last, but not least. Excuses waarvoor precies? Voor dat je met een kronkel in je hoofd handel kan drijven in mensen? Dat je ze als werkbeesten wil gebruiken op je plantages? Ala, dat is één ding. Maar de ongekende wreedheden en het onbeteugelde sadisme dat hierbij ook vrijkwam? De verhalen zijn veel te vaak te gruwelijk om te geloven en het zijn er helaas ongelooft veel. De 'Hollandse Meesters' (en meesteressen) hebben echt eeuwenlang

wereldwijd indruk gemaakt. Het gaat immers ook om de oude pijn van HOE erg de mensen werden uitgebuit, mishandeld en misbruikt. De huisdieren kwamen er veel genadiger vanaf. Hoe heftig kan je dan met het vingertje wijzen naar oorlogsmisdadigers terwijl in de genen nog duistere schaduwen rondwaren. Ondertussen niet op juiste wijze 'closure' met het eigen verleden gemaakt, dat proces is dus echt nog niet 'af'. Kom nu maar werkelijk en luidop in het reine met jezelf. En laten we niet alleen naar de overheid van toen kijken als abstracte schuldige. Het waren mensen die dit willens en wetens andere mensen aandeden. Er zijn namen en getuigenissen.

Ik kan gelukkig toch met een klein zonnestraaltje afsluiten. Op deze zelfde 1 juli is bij mijn nichtje een nieuw mensje geboren. Een extra bijzondere feestdag is het in mijn familie dus al. Ik hoop met heel mijn hart dat zij het mee mag maken (en natuurlijk velen met haar samen) dat haar geboortedag voortaan op een nationale feestdag valt. De hele familie is dan vrij en kan in gezamenlijkheid twee feesten tegelijk vieren, wel na eerst een gepaste stilte van twee-en-een-halve minuut (vijftig keer twee minuten is echt wel te veel gevraagd....)

Wordt vervolgd,.....

Blog 10 GS 04072021



Kwakoe-standbeeld